

Carnaval in Nölerhout

VOOR DUMMIES[®]



De laatste jaren zijn er steeds meer "nieuwe" Oosterhoutse carnavalsvierders bij gekomen. Dit is door verhuizing naar ons mooie dorp, uitbreiding van Nijmegen maar ook door opgroeiende jeugd. In deze carnavalsloze maanden gaan we daarom hun kennis een beetje bijspijkeren met de cursus Carnaval in Nölerhout voor dummies....

In de eerste publicatie hadden we het vooral over de leden, de rode jassen en het Prinsen trio, maar er zijn natuurlijk meer mensen waar we een warme band mee hebben en mee samenwerken.

Ereleden

Dit zijn oud-raadsleden die zich in hun tijd bij de rode jassen dusdanig hebben ingezet dat ze de titel erelid meer dan verdienen. Dit kan zijn door het (langdurig) bekleden van een bestuursfunctie, maar ook omdat zij zich als raadslid vele jaren hebben ingezet voor het carnaval in Nölerhout. Onze ereleden zijn altijd welkom op onze activiteiten en hebben een gratis lidmaatschap voor het leven. We zien ze vaak op onze pronkzittingen en bieden ze jaarlijks een brunch aan op carnavalsmaandag. En een enkel erelid waagt zich nog aan een avondje carnaval bij de Wielewoalers.

Senaat

De senaat is een groep oud prinsen die als doel hebben: "Het voortzetten van de relatie en de band die men als oud Prins met de carnavalsvereniging heeft gehad, en het bevorderen van een vriendschappelijke verhouding tussen zijn leden. Dit alles ter ondersteuning van de carnavalsgedachte, zoals verwoord in de statuten van de carnavalsvereniging". Iedereen die Prins bij cv de Wielewoalers is geweest kan zich bij de senaat aansluiten. De senaat vergadert enkele keren per jaar en leden ervan vergezellen de Wielewoalers soms naar externe activiteiten. Ook zijn ze vaste bezoekers van onze pronkzittingen en beoordelen zij tijdens de optocht de deelnemers die in aanmerking komen voor de publieksprijs en de Jan van Damtrofee voor het beste dorpsidee. De senaatsleden zijn te herkennen aan de grijze pantalon, donkerblauw colbert met badge met hun Prinsennaam en de steek die ze droegen toen ze Prins waren.



Wiekkes

De sportieve tak van de carnavalsvereniging is dansgarde de Wiekkes. Een dansgarde bestaat uit dansmariekkes. Ze heten niet allemaal Marieke, op dit moment heet er zelfs geen een zo. ;-)
Ze oefenen het hele jaar om een dans onder de knie te krijgen en bij onze evenementen treden ze op met een gardedans. In deze dans worden vaak herkenbare pasjes gezet. Zo is het omhoog gooien van de benen en de spagaat erg herkenbaar. Er wordt tegenwoordig gedanst op muziek die een kruising is tussen hedendaags en polka. Daarnaast heeft onze dansgarde sinds vorig jaar ook een showdans, deze is op hedendaagse muziek. Naast optredens bij onze pronkzittingen en de kindermiddag doen de Wiekkes ook mee aan wedstrijden en ons eigen dansfestival.



JoJo

De JoJo is de jeugdcarnavalsvereniging van Oosterhout. Veel mensen denken ten onrechte dat ze onderdeel zijn van de Wielewoalers. De JoJo is een vereniging met eigen bestuur, eigen jeugdraad en jeugdtrio. De Wielewoalers zijn wel peetvereniging van j.c.v. de JoJo, wat inhoudt dat we een warme band met ze onderhouden en daar waar mogelijk samenwerken. We bezoeken hun JoJo avonden en zien ze graag terug in onze optocht, met de kindermiddag, de Prinsenreceptie en tijdens de Pronkzitting.

Vaste vrijwilligers

Gelukkig hebben we naast onze raad van elf een mooie groep vaste vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen. Dit zijn veelal mensen die in het verleden te maken hebben gehad met de Wielewoalers. Denk aan partners, oud raadsleden, oud prinsen, hofdames en hun familie. Zij helpen ons met opbouwen, olieballen bakken, in commissies, als podiummeester, als jury, met muziek en geluid, als voorrijwagen, als chauffeur, met technische klussen, met de schmink, als buitengewoon ambtenaar en met het bezorgen van de Nölerd.

OBCO

De Wielewoalers nemen deel aan het OBCO, het Over Betuws Carnaval Overleg. Dit is een samenwerkingsverband van de Overbetuwse carnavalsverenigingen. Zij bezoeken jaarlijks het Prinsentreffen waarbij de organisatie rouleert. Ieder jaar organiseert een andere vereniging het evenement. Ook bezoeken zij elkaars recepties en soms ook nog andere activiteiten. Door nauwe contacten met elkaar te onderhouden steunen zij elkaar en proberen ze de carnaval in de Overbetuwe in stand te houden. Tijdens de Sleuteloverdracht op carnavalszaterdag komen zij samen in het Gemeentehuis waar iedere vereniging uit handen van de (jeugd)burgemeester de sleutel van hun dorp ontvangt. Die staat symbool voor de macht over het dorp tijdens de carnavalsdagen. Aan het eind van de carnaval wordt de sleutel in ieder dorp weer opgehaald door de Burgemeester zodat zij zelf weer over Overbetuwe kunnen regeren. Momenteel zijn de leden van de OBCO in gesprek met gemeente Overbetuwe over het nijpend tekort aan bouwplaatsen voor wagens voor de optochten.

Noc Eroma's

Tijdens onze pronkzittingen, waar veel Oosterhoutse artiesten met hun optredens pronken voor de Prins, worden we begeleid door de Noc Eroma's. Zij spelen de nodige buitemarsen en begeleiden diverse artiesten muzikaal. Tijdens de optocht draaien zij hun naam om en komen alle muzikanten van Con Amore samen om op verschillende plaatsen in het dorp een mini concert weg te geven.

Met al deze groepen mensen beleven we bijzondere momenten, daar gaan we in de volgende uitgave van "Carnaval in Nölerhout voor Dummies" verder op in.